

LEDENMAGAZINE VAN SAAB CLUB NEDERLAND SINDS 1959

SAAB BERICHTEN



Emily GT

Een Saab in NEVS-kleren?





Saab Club Croatia Tour

Na jaren van afwezigheid is er door Saab Club Nederland dit jaar weer een ledenreis naar het buitenland georganiseerd. Clublid Patrick van Putten tipte ons op een reis die hij eerder had gemaakt met Road4Classics in Kroatië. Nadat contact was gelegd met Robi Rizvić van Road4Classics in Haarlem, hebben we een negendaagse reis samengesteld voor Saabliehebbers, die van 7 tot 15 juni plaatsvond.



Negen equipes hadden zich aangemeld, voornamelijk rijdend in cabrio's. Wij, Brigitte en ondergetekende, reden op 6 juni met onze Saab 9-3X naar Kroatië. Eigenlijk wilden we de reis maken met onze 900 classic cabrio, maar die besloot in Nederland al dat hij/zij geen zin had in zo'n lange roadtrip.

Organisator

Ondanks het feit dat de reis door Road4-Classics volledig wordt begeleid en georganiseerd, voel je toch wel wat spanning als medeorganisator. Gaat alles wel goed en klopt de planning? Die spanning was meteen verdwenen toen we bij het eerste hotel in Opatija arriveerden en door Robi hartelijk werden verwelkomd bij de entree van het hotel.

Dat hotel bevond zich direct aan zee, in het historische centrum van Opatija. Door ons eerder genoemde intermezzo met de classic cabrio, waren we de laatste equipe die arriveerde. Dus de ruimte die voor ons als groep was gereserveerd in de parkeergarage was al lekker gevuld. Het deelnemersveld bestond naast onze 9-3X uit cabrio's en de 9000 van Patrick.

Na het inchecken vonden we al snel de overige reisgenoten en maakten kennis met de groep. Robi briefte ons over de reis en wat ons allemaal te wachten stond. We maakten ook kennis met Anna en Richard, een meereizend Belgisch echtpaar. Richard verzorgde in zijn klassieke Mercedes SL de technische ondersteuning tijdens deze reis. Hij heeft in het verleden meermaals als teammonteur meegereisd met de Parijs-Dakar rally, dus technisch hoefden we ons geen zorgen te maken.

Fenomenaal uitzicht

De eerste rijdag was een rit van 160 km naar de Berg Učka. Normaal is de top van die berg alleen te voet bereikbaar, maar de organisatie had geregeld dat we achter een Park Ranger met onze auto's de berg mochten oprijden. Boven bevindt zich een eeuwenoude ruïne en daar heb je een fenomenaal uitzicht. Halverwege de rit was een tussenstop gepland bij een likeurstokerij, waar we kennis konden maken met de aldaar gestookte likeuren en plaatselijke specialiteiten konden proeven. 's Avonds keerden we terug naar ons hotel en zochten de meeste deelnemers elkaar weer op voor het gezamenlijke diner en een bezoek aan het toeristische centrum van Opatija met zijn vele terrassen en uitgaansgelegenheden.



De derde reisdag volgden we een route langs de kust, de meeste equipes reden de uitgezette route gemoedelijk in colonne. Robi reed voorop in zijn gele klassieke Matra Bagheera, maar voor degenen die liever niet in een treintje wilden rijden, had de organisatie ook een routeboek met een bol-pijl routebeschrijving gemaakt. Daarmee waren alle routes ook zonder al te veel moeite te rijden. Deze dag eindigen we, na een overtocht met een ferry, bij een hotel pal aan het strand op het eiland Pag. Er was voldoende vrije tijd om de middeleeuwse stad Pag te bezoeken, een terrasje te pakken of om aan het strand te relaxen.

Terug naar het vaste land

De dag erna reisden we van het eiland Pag terug naar het vasteland om het binnenland van Kroatië te verkennen. Halverwege, bij het dorp Benkovac, werd gestopt bij een traditioneel Kroatisch restaurant waar een lunch voor ons klaarstond van lokale en streekproducten. Wij maakten ons los van de groep, om even op eigen gelegenheid te genieten van de bochtige rijderswegen met haar vele haarspeldbochten. Deze dag eindigde bij een prachtig modern hotel in



Šibenik, wederom direct aan het strand aan de Adriatische zee.

De vijfde reisdag was een route naar het Nationaal Park Krka met haar prachtige watervallen. Met de groep hebben we een mooie wandeling gemaakt door het park en daarna zijn we weer terug gereden naar het hotel in Šibenik, waar wij de middag hebben besteed op en aan het strand. 's Avonds moesten Brigitte en ik helaas afscheid nemen van de groep. Met weemoed, omdat we door privé-verplichtingen de reis niet konden afmaken, maar ook omdat we deze groep Saabvrienden moesten verlaten.

In de dagen erna werden we in de groepsapp meegenomen met verhalen en foto's van de rest van de reis. Voor ons, maar ik weet zeker dat dat voor meer deelnemers geldt, was deze ledenreis een heerlijke relaxte vakantie met een gezellige groep mensen.

Kroatië heeft ons erg verrast, echt een prachtig land om met je auto te verkennen. De perfecte organisatie door Robi maakte dat we tijdens de reis al plannen maakten voor een volgende ledenreis. Die komt er, het reisprogramma is al klaar. De opzet is vergelijkbaar, maar de reis voert door heel andere landschappen en landen, namelijk Slovenië en Italië.

Deze reis noemen we Saab Club Nederland Lakes & Mountains Tour en op de volgende pagina is informatie te vinden over deze reis. Voor vragen kun je ook contact zoeken op telefoonnummer 06 - 2240 5099 of via info@saabtour.nl